

Södra Portugal

29 mars - 6 april 2013



Nina Janelm, Anita Janelm, Lena Krogh, Bodil Östman

Bakgrund

För vår sedvanliga påskresa bestämde vi oss för att detta år åka till västra Medelhavet. Att det blev Portugal och inte Spanien berodde bland annat på att vi gärna ville åka nånstans dit inte alla fågelskådare åkte, samt att vi helt enkelt hört att det skulle vara ett trevligt land.

Logistik

Vi bokade flygbiljetter till Lissabon genom Ticket. Ner flög vi via München och hem blev det direktflyg. Till München flög vi Lufthansa, och till och från Lissabon med TAP. Allt fungerade

alldeles utmärkt och biljetterna kostade 3400 kronor. Vi hade kunnat få billigare men prioriterade bra flygtider; att gå upp i ottan för att flyga hem klockan sju på morgonen med flera mellanlandningar lockade inte.

Bil hyrdes hemifrån via Hertz, men tyvärr visade det sig när vi skulle hämta ut bilen på flygplatsen att det bara var nån slags "grundpris" som visats på hemsidan och de la på en massa kostnader så att bilhyran i slutändan blev väldigt dyr. Detta trots att det på hemsidan stod att alla skatter o.dyl. skulle ingå... underligt, eftersom vi använt oss av Hertz flera gånger tidigare på andra resor och det alltid fungerat klanderfritt. Dessutom fanns inte bilen vi valt utan vi fick uppgradera. Bilen vi fick var dock bra, en Citroën C4, som vi inte hade några problem med.

Vägarna i Portugal varierade från väldigt bra, framför allt motorvägarna som såg helt nybyggda ut, till små gropiga grusvägar där man trodde man skulle skumpa sönder. Motorvägarna är avgiftsbelagda men hyrbilen hade en transponder som automatiskt noterade när man passerade kontroller. På de stora motorvägarna kunde man också betala avgiften kontant.

Den portugisiska trafiken är beryktad och folk körde generellt rätt dåligt. På motorvägarna var det dock ofta nästan ödsligt att köra då många portugiser väljer att inte använda dem pga avgifterna.



Minervauggla

Boende

Sagres

Här bodde vi två nätter på Mareta View, ett litet hotell med fantastisk utsikt över havet. Hotellet låg lugnt på en liten återvändsgränd och hade god frukost. Se till att inte råka boka på systerhotellet Mareta Beach, som säkert också är trevligt men inte har samma havsutsikt. Be om ett rum med utsikt över havet!

Tavira

I Tavira bodde vi fyra nätter på Calçada Guesthouse, vilket drivs av ett brittiskt par, Tamsin och Andy. Detta ställe kan inte nog rekommenderas! Värdepåret är jättetrevligt och kommer gärna med tips, det är väldigt fint och mysigt och ligger bara några minuters promenadväg från restauranger i Taviras centrum. Frukosten kostar extra (8 euro) men är väl värd pengarna. Nyskuren fruktsallad med finhackad mynta, färskpressad apelsinjuice, gott bröd, lufttorkad skinka... ja, minst sagt en bra start på dagen! Tyvärr serverades den först runt kl 9, så vill man iväg tidigt så kan det ju bli problem. Vi tog det dock lugnt och utnyttjade istället tiden före frukost för promenad ut till de fina salinerna precis utanför Tavira.

Mértola

Här bodde vi på Museu Hotel, ett modernt hotell med utsikt över floden. Ett helt ok hotell, men frukosten var lite av en besvikelse. Kanske hade vi bara för höga krav efter den fantastiska

frukosten i Tavira, men den kändes lite klen.

Évora

En natt på Hotel Riviera i stadens centrum. Typiskt litet stadshotell, trevligt. Frukosten ok men inte så mycket mer.

Alla platser vi bodde på hade gratis wifi, även om jag inte fick igång det på Mareta View (i ärlighetens namn kunde jag ju gått och frågat vid receptionen men jag tyckte inte det spelade någon roll.) Sängarna var i regel hårda i Portugal, och inget av hotellen hade hiss.

Väder

Vi hade hoppats på lite värme och sol, men det visade sig att vi lyckades pricka in den kallaste våren på länge i Portugal. Flera dagar hade vi också lättare regn, dock inte så att det hindrade skådning. Värre var det med blåsten som gjorde det svårskådat. När solen tittade fram blev det genast varmare, men en av dagarna var det nästan att man längtade efter långkalsonger när termometern visade 11 grader och det dessutom blåste hårt.

Litteratur

Som fälthandbok användes *Fågelguiden* av Svensson, Mullarney och Zetterström. Dessutom hade vi med oss *Sjöfågelguiden* av Blomdahl, Breife och Holmström som kom till användning då vi spanade ut över havet i Sagres.

För att hitta till lokalerna användes *A birdwatchers' guide to Portugal and Madeira* av Moore, Elias och Costa, inköpt på Naturbokhandeln innan resan. Tyvärr finns flera bra lokaler överhuvudtaget inte med i boken, och vägbeskrivningar till andra var aningen bristfälliga. Därför använde vi även internet, framför allt <http://www.algarvebirdman.com> samt lite olika reserapporter nedladdade från olika ställen på nätet. Eftersom travellingbirders.com inte längre finns kvar är det numera inte lika lätt att hitta sådana, men på club300.se fanns en del, och annars var det bara att googla. (Sen jag började skriva den här rapporten har dock en ny site, [Cloudbirders](http://cloudbirders.com), startat där man kan hitta massor av reserapporter.)

Dagbok

29 mars - Ankomst till Portugal

Vi landade i Lissabon efter en händelslös resa klockan 15.10 lokal tid och möttes av regn.

Effektiviteten på flygplatsen verkade inte vara enorm då vi fick vänta närmare en timme på våra väskor (och dessutom kom våra naturligtvis sist av alla...) och det sen tog ett tag att få ut bilen. De verkade dessutom gå in för att folk skulle repa sönder sina hyrbilar, utfarten från parkeringen var extremt smal och man kunde se avskrapad färg på sidorna! Nåja, utan vidare missöden var vi snart på väg mot Sagres. Längs vägen kunde vi innan det blev mörkt plocka in våra första portugalarter, bland annat **tornfalk**, **svartstare**, **vit stork**, vita hägrar som med största sannolikhet var **kohägrar** samt **ladusvalor**. Bodil såg hastigt en fågel som sannolikt var en **svartvingad glada**, men ingen annan hann med den. Vi kom slutligen fram till Sagres vid 21-tiden och hittade vårt hotell. Middag intogs på pizzerian runt hörnet, helt ok.

30 mars- Sagres

Det var upp tidigt, främst eftersom vi glömt ställa om klockan till portugisisk tid och trodde att den var sju fast den i själva verket bara var sex. Ut på balkongen för lite skådning! Det var visserligen lite mulet, men efterhand klarnade det upp litegrann. En hona **svarthätta** smackade i buskarna nedanför, en **koltrast** sjöng, några **svartstarrar** dök upp i träden bredvid och på hustaken satt **gråsparvar**. Ute över havet drog lite **havssulor** förbi och **medelhavstrutar** for runt. Åtta dykänder

som drog förbi i snabb flykt förbryllade en kort stund innan de artades till **sjöorrar**.

Sen var det dags för frukost, och eftersom vi fortfarande inte fattat att vi inte ställt om klockorna kom vi ner lite för tidigt. Det gjorde dock ingenting, det mesta var framplockat och personalen brydde sig inte om att vi kom för tidigt. Efter frukost kunde vi inte avhålla oss från en liten promenad i omgivningarna. Här utökades artlistan med bland annat **rostgumpsvala** och **sammethätta**. Tillbaka på hotellet fick undertecknad syn på en **ringtrast** från balkongen, en art vi inte ens visste fanns här.

Nu var det dags att åka till Europas allra sydvästligaste punkt, Cabo de São Vicente. Fyren som står där sägs vara en av världens starkaste och dess ljus kan ses många mil ut. Vägen ut tog dock ett tag, för hela tiden hittade vi nya fåglar vi var tvungna att stanna för! Lyckligtvis gick det oftast rätt bra att stanna till. En **grässångare** sjöng sin entoniga sång och några **alptråkor** flaxade förbi. Det var gott om **svarthakade buskskvättor** i buskarna (var annars?) och lika gott om **tornfalkar** som ryttlade. På en ledning satt en **ökenvarfågel** och spanade, och några **sammethättor** sjöng. Strax innan vi kom fram till Cabo de São Vicente stannade vi till vid ett gammalt fort, Fortaleza do Beliche. Här satt en hane **blåtrast** och även en snygg hane av **svart rödstjärt**. Några **toppskarvar** flög förbi.



Svarthakad buskskvätta

När vi väl kom fram till Cabo de São Vicente var vi långt ifrån ensamma. Mängder med försäljare stod och sålde allehanda krimskrams och tjocka tröjor till turisterna som beundrade utsikten. Vi satte oss nära klippkanten och kunde se ner på **medelhavstrutar** som for runt de höga klipporna. Bland dessa hittades två **silltrutar**. Långt bort kunde fem **havssulor** ses, annars var det inte mycket till havsfågel. Plötsligt kom en ung **pilgrimsfalk** och for förbi, trevligt! Någon **storskarv** och ett par **vita storkar** på en klippa en bit bort var annars allt vi såg. Trots letande hittades ingen



alpjärnsparv, en art som annars övervintrar här. Efter att ha sett oss mätta på utsikten över Atlanten åkte vi tillbaka mot Sagres. På vägen till Cabo de São Vicente hade vi stannat till vid en liten avtagsväg som verkade intressant, och under fiket hade vi upptäckt att den var rekommenderad i vår bok, så nu körde vi in på den. Vi stannade till lite här och var, och redan på ett av de allra första stoppen så blev det bra! Två **minervaugglor** satt i ett stenröse, och en kort stund senare hittades ett par **glasögonsångare** i buskarna. Mycket fina små *sylvia*-sångare. En **ormörn** flög förbi liksom några **ormvråkar**, och en **blå kärnhök** uppenbarade sig kort. **Tornfalkarna** var återigen överallt. Vi for vidare förbi en gammal bondgård som såg halvt övergiven ut förutom några skällande hundar, och

stannade till igen där terrängen var lite kargare och det började dyka upp lite träd. Flera **tofs/lagerlärkor** sågs här, ett jobbigt artpar. Det blir inte lättare att bestämma dem när de inte sitter still heller! Två **korpar** flög förbi och högt på himlen for tre **alpsglare**. Några flockar med **klippduvor** for runt, här borde de ju faktiskt få kallas äkta klippduvor och inte tamduvor, även om det kanske är lite på gränsen ibland. På väg tillbaka igen hittade vi två nya **minervaugglor**, denna

gång på nära håll på taken till bondgården.

Dags för lunch på en liten restaurang i Sagres med utsikt över hamnen. Enkelt men gott. Sen var det iväg igen, denna gång norrut mot Vila de Bospo. Här körde vi in på nån liten väg utan att riktigt veta vart vi skulle, och hamnade vid nån slags reningsverksdamm eller liknande. Nåja, att hamna lite fel hindrar inte att man skådar, och dammar är ju aldrig fel! I dammen fanns det inte så mycket, men några nya reskryss som **gräsand**, **rörhöna** och **sothöna** simmade runt. I riset intill hoppade en mörk **gransångare** som efter lite litteraturstudier bör ha varit en vanlig och inte en iberisk, även om det är svårt att säga säkert. Tyvärr var den helt tyst. Mängder av svalor, framför allt **ladusvalor** men även några **hus-** och **backsvalor**, for runt. Jag gick in lite längre i den höga vassen och hörde ett obekant läte. Lite letande fann en **helenaastrild**, en afrikansk art som ofta hålls i bur och som numera häckar vilt i Portugal.

In i Vila do Bosco och försöka hitta vägen som vi sett ut på kartan som verkade gå in i lite mer kuperad terräng. Om vi verkligen hittade rätt väg eller inte vet jag inte, men nån väg kom vi på. Vi hittade en parkering vid ett område med tallskog som vi tyckte kunde vara intressant. En liten vandringsled ledde iväg så vi knatade längs med den. **Steglits** satt och sjöng liksom **gulhämpling**. En mörk **ormörn** seglade på himlen, och i en buske satt en **lagerlärka** stilla länge nog så vi kunde studera den fint. På väg tillbaka mot bilen fick vi se hur en **ormvråk** och en **blå kärrhök** rök ihop, mest verkade det vara kärrhöken som störde sig på vråken och mobbade den. En **ängspiplärka** satt på en ledning och som överallt annars sjöng **kornsparvarna** överallt.

Tillbaka på hotellet upptäckte vi att det ökat på med havsfågel, så det var fram med kikarna för lite havsfågelspan. **Havssulor** var talrikast och det drog förbi flockar nästan hela tiden, men det var också bra med **sjöorrar** och alkor. Alkorna beredde lite huvudbry i början eftersom vi överhuvudtaget inte förväntat oss att se sådana här och därför inte visste vad det kunde vara. Efter att ha kikar lite i böckerna kom vi dock fram till att det med största sannolikhet var **tordmular**, vilket senare bekräftades då vi fick se en del på närmare håll. Kort därpå insåg vi att en del alkor var så mycket mindre, och att det rörde sig om **lunnefåglar**. Kul! Då alkflockarna gick på långt håll var det ofta svårt att avgöra arten i de artrena flockarna, men när de blandade sig såg man verkligen storleksskillnaden. Några **storlabbar** drog också förbi liksom en ensam lira, dock på lite för långt håll för att säkert kunna artbestämmas. Troligen var det en balearisk, men mindre kan inte uteslutas. Några **fisk/silvertärnor** sågs också.





blev strömavbrott i hela Sagres, vilket höll
ock den snart igen. Nåja, receptionen fixade
småningom kom faktiskt strömmen

31 mars - Sagres och mot Tavira

Idag blev det rätt med tiderna och vi steg
upp klockan 07. Skådning från
balkongen innan frukost gav dock inte så
mycket, några **havssulor** drog förbi
liksom en **kentsk tärna** och en labb som
troligen var **kustlabb**. Efter frukost åkte

vi till Fortaleza de Sagres, en rätt häftig befästning precis utanför Sagres. Vid entrén satt en **svart rödstjärt** och sjöng, och innanför murarna spatserade en **alpkråka** omkring. Vi gick ut mot udden i det mycket blåsiga vädret och noterade skyltarna som satt om att man inte skulle gå utanför staketet eftersom klipporna eroderar och det är rasrisk. Detta verkade dock inte bekymra fiskegubbarna som satt på klipporna. Vi hittade en liten utkiksplats och härifrån kunde vi spana in hundratals **havssulor** av olika åldrar som drog förbi, liksom alkor och labbar. Dessutom sågs fyra **baleariska liror**, dessa så pass nära att vi lätt kunde artbestämna dem. En mås med mörkt huvud drog förbi, men obsen var tyvärr för kort för att se om det var en skrattmås eller svarthuvad mås. I den låga vegetationen runt oss var det rätt gott om **tofs/lagerlärkor** och på väg tillbaka mot bilen for två **pilgrimsfalkar** förbi.

Nu var det dags att lämna Sagres och bege oss österut mot Tavira, där vi bokat vårt nästa boende. Vi hade sett ut ett par fågellokaler på vägen så resan inte skulle bli så tråkig. Den första lokalen var Ria de Alvor. Vi svängde in på en liten smal väg som gick mellan fina lundar och gårdar, och här sågs resans första **blåskator**. Otroligt vackra! Väl framme vid en liten parkering hoppade vi ur för att skåda ut över tidvattenbankarna, men det var så rysligt kallt och blåsigt att vi inte stannade länge. **Kustpipare, sandlöpare, stytlöpare** och **strandkata** kunde i alla fall läggas till reselistan. Tyvärr visste vi inte om när vi var där att en ökenlöpare höll till i området, i såna fall hade vi kanske letat lite efter den. Nu fick vi reda på det först några dagar senare och gitte inte åka tillbaka. Lunch intogs i den lilla orten Guia, uppenbarligen piri-piri-kycklingens förlovade land då precis ALLA restauranger serverade denna rätt och servitörerna utgick från att alla ville äta det. De i sällskapet som provade enades om att den var god.



Svartbent strandpipare

Nästa stopp innan Tavira var Quinta do Lago. Här skulle det finnas både tidvattenbankar och små laguner med mycket fågel. Att hitta var dock inte särskilt enkelt! Området var helt dominerat av golfbanor och lyxanläggningar, och det kändes som att vi körde i en hel evighet genom semesteranläggningar, den ena mer påkostad än den andra. Till slut hittade vi dock fram, men det tog några felkörningar. Väl på plats fanns dock en fin promenadstig i kanten på en golfbana, med tidvattenbankar till höger om oss. Här gick en del vadare, det var bland annat gott om **roskarl** och **svartbent strandpipare**. Efter några hundra meter kom vi till ett litet fågeltorn/gömsle. Det fanns i ärlighetens namn inte så mycket att se från detta, men sex **rödnäbbade trutar** var i alla fall roligt.

Vi knatade vidare till den damm som fanns ytterligare en bit bort längs stigen. I den ganska lilla dammen simmade en hel del fågel även om det mesta var sånt vi också har hemma. **Rörhöna**, **smådopping**, **brunand** och **skäggdopping** samsades om utrymmet. Desto roligare var det att se de **purpurhönor** som spatserade runt på golfbanan bakom dammen. Jag kan fortfarande inte bestämma mig för om de är vackra eller inte. Speciella är de i alla fall. Tyvärr hade vi inte så mycket tid att utforska området då vi lovat att anlända till vårt guesthouse i Tavira klockan 18 och tiden började bli knapp.

Väl i Tavira körde vi runt en liten stund innan vi hittade parkeringen vi skulle stå på, och sen tog det ytterligare en stund innan vi hittade fram till själva huset där vi skulle bo, Calçada Guest House. Ägarna, Andy och Tamsin, tog dock emot oss med öppna armar. Ett ungt brittiskt par som renoverat ett vackert gammalt hus i Tavira och nu hyrde ut fem rum. Oerhört välkomnande och mysigt ställe! Vi var så trötta att vi inte orkade gå ut och äta denna kväll, utan satt istället och pratade ett tag innan det var dags att sova.

1 april - Castro Marim

Idag var det sovrmorgon då frukost inte serverades förrän 8.30. Den var dock värd att vänta på, bättre frukost har vi sällan fått när vi varit ute och rest! Gott bröd, färskpressad apelsinjuice, fruktsallad, yoghurt, ost, kallrökt skinka, sylt, croissant... allt uppdukat på bordet för oss. En bra start på dagen! Dessutom sken solen ute, härlig kontrast mot gårdagens småregn och kyla. Nu bar det av mot Castro Marim, ett område som enligt boken skulle vara väldigt bra för fågel. Det ligger precis vid gränsen till Spanien, det är bara floden la Guadiana emellan. Området är såpass stort att man måste välja en del att köra till och utgå ifrån. Vi valde den del som kallas A enligt boken. Vi svängde av från stora vägen in på en liten grusväg. En skumpig grusväg. Det var knappt att den kunde kallas körbar, så ojämn var den. Nåväl, det fanns ju fåglar att titta på så vad gör en dålig väg? På första stoppet kunde vi som vanligt höra en massa **kornsparvar** och några **grässångare**, och ett par **ökenvarfåglar** satt och spanade. Körde vidare ett bit till tills vägen i stort sett tog slut och parkerade bilen. Här fanns en damm med en hög vall omkring, men vi klev upp på en kulle och kunde hjälpligt se lite i dammen. Ett par **flamingoer** försökte gömma sig bakom vegetationen men vi såg dem ändå.



Området hyser mängder av saliner, och vi promenerade in på en väg mellan dem. Bland de många "vanliga" vadarna vi är vana att se uppe i Sverige kunde vi plocka ut **svartbenta strandpipare**, och sju **skedstorkar** var ett roligt tillskott till artlistan. Dessutom sågs tre **tjockfotar**, två **vita storkar** och ett par **sammethättor**. En **biätare** flög över och lockade ljudligt, härligt läte! Lena gick iväg

en liten stund för sig själv och kom tillbaka och gjorde oss andra avundsjuka då hon fått se två **skatgökar**.

Vi körde tillbaka och stannade till vid några gamla övergivna saliner längs vägen. Här fanns ungefär samma vadare som på de tidigare ställena, ett tiotal **sandlöpare** som sprang runt var väl det roligaste, liksom en bunt **toflärkor** i terrängen. Vi stannade sen till vid område C, den östliga infarten, men nu hade vinden tilltagit och det var närmast omöjligt att skåda, tubarna bara skakade. Istället for vi in till orten intill, Vila de Real San Antonio, för att äta lite lunch. Efter lunchen gjordes ett nytt försök på område C, och visst blåste det väl lite mindre nu? Vi promenerade hursomhelst iväg längs vägen. På vår vänstra sida hade vi floden och till höger var det omväxlande öppet och lundar med oliv- och mandelträd. Några **rödhönor** hittades i gräset, och en **minervauggla** satt på



Styltlöpare

ett brunnslock. Dessutom hördes två minervaugglor spela mot varandra en kort stund senare, roligt! Fast inte lika roligt som när vi hörde ett kraxigt läte och en **skatgök** kom flygande! Tyvärr försvann den bakom kullarna, men kort därpå fick vi syn på två andra skatgökar. De satte sig fint i ett träd och nu fick vi alla se dem riktigt bra. Kul! Från andra sidan floden hördes en **vaktel** spela, och ute i floden simmade en **svarthalsad dopping**. Efter en stunds vandring kom vi fram till saliner, och här gick minst 85 **flamingoer** tillsammans med allehanda vadare. Hela 80 **kustpipare** var roligt att se, liksom närobsar på **styltlöpare** och en **kentsk tärna**.

Promenaden tillbaka gav inget nytt förrän precis

framme vid bilen där en **rödhuvad törnskata** satt i ett träd.

Middag intogs på restaurang Simão en kort promenad från boendet efter en rekommendation från Tamsin. Mycket bra restaurang med rent otroligt god fisk!

2 april - Tavira salt pans och Ria Formosa

Eftersom frukosten serverades förhållandevis sent tog vi en promenad innan frukost. Precis utanför Tavira ligger en massa saliner där det ska vara bra för fåglar. Tamsin berättade att hon sett flamingoer därute, så vi knatade iväg längs med floden. Det ska sägas att Tavira är en otroligt fin liten ort, inte sådär turistig som många andra städer på Algarvekusten. Att promenera genom den på morgonen innan staden riktigt vaknat var härligt! Det var inte särskilt långt att gå innan vi lämnade de sista husen bakom oss och kom till salinerna. En bilväg ut mot hamnen där färjor avgår mot de yttre öarna på sommaren gick rakt igenom området så det var väldigt lättillgänglig. Vi hade inte orkat släpa med oss tubkikarna på denna promenad, men det gjorde ingenting. De flesta vadarna som sågs i salinerna sprang runt på så nära håll att handkikare räckte bra. **Sandlöpare** var nog vanligast, med enstaka **småsnäppor** och så en **rödspov**. Trettiofem **flamingoer** stod en bit bort i en salin, och vi såg också tre **rödnäbbade trutar** och en **skräntärna**. Vi återvände till vårt guesthouse lagom till frukost, härligt!





Idag skulle vi utforska lite av Ria Formosa, det enorma naturreservatet längs kusten. Vi valde att köra in vid Quinta do Marim där "huvudkvarteret" för reservatet ligger. Här fanns fina promenadstigar och vi såg **skatgök**, **gök**, **gulhämpling** och hörde en **cettisångare**. Framme vid stranden var det ganska glest mellan fåglarna och solen gassade på bra. En **grässångare** letades fram och några vadare gick ute på leran. Det var väldigt gott om **sammetshätt**a, den klart vanligaste fågeln här. Vi hoppades att någon kunde vara en provencesångare men icke. Här i området finns också en av väldigt få bevarade tidvattenkvarnar, och man kunde gå in och se hur det hela fungerade. När tidvattnet är högt stänger man till portar i kvarnhuset för att sedan, när det blivit ebb, öppna upp dem så att vattnet forsar ut i havet och därigenom driver kvarnhjulen. Fiffigt värre!

Nästa stopp var Cacela Velha, en liten by varifrån det skulle utgå en promenadstig som skulle vara fin att vandra. Vi hittade dock aldrig denna stig, men det var fin utsikt och nere på stranden såg vi bland annat 22 **rödnäbbade trutar**, en **skedstork**, två **småspovar** och sex fina **myrspovar**.

Vi for sen tillbaka till Castro Marim, nu tänkte vi ge oss på område C via bokens infart nr 3 som skulle utgå från baksidan av en bensinmack. Vi hittade efter lite letande en mack med en stig bakom, men stigen såg oerhört liten och lerig ut så vi struntade i den. Den kanske är bättre vissa år, men med allt regn som varit i Portugal i år verkade den inte kul alls. Istället åkte vi tillbaka till område A och gick norrut från där vägen tog slut. Här gick man under den enorma bron över till Spanien.

Enligt boken skulle området vara bra för dvärglärka, men den totalbommade vi. Det var dock gott om de vanliga arterna som **tofslärka**, **kornsparv** och **svarthakad buskskvätta**. En

obestämd blå/ängshök drog iväg norrut, området ska vara bra för ängshök så troligen var det en sådan. En **brun kärrhök** sågs dock fint, liksom en hane **rödhuvad dykand** som flög upp från dammen. Gömslet som vi hittade igår var fortfarande låst, undrar när det nånsin är öppet? Vi gick ut igen bland salinerna och såg ungefär samma saker som igår, dvs hundratals **kärrensäppor**, **sandlöpare**, **småsnäppor** och **svartsnäppor** för att bara nämna några vadare. **Skedstorkarna** var nu tolv stycken och vi hittade också sex **skräntärnor**.

När vi kom tillbaka till bilen hittade Bodil en liten stig upp på vallen som omgjordade dammen intill, så nu kunde vi spana av den mer ordentligt. Det var dock inte särskilt mycket att se, tio **brunänder**, några **skedänder** och två **rödhuvade dykänder** var ungefär det roligaste. På väg hem såg vi en **ängshök** längs vägen.

Vi åt återigen på restaurang Simão och det var precis lika bra som första gången.



Skedstork

3 april - Upp i bergen norr om Tavira samt Lagoa dos Salgados



Planen för idag var att åka ut en sväng innan frukost, men när klockan ringde och vi tittade ut såregnade det. Det blev sovmorgon istället! Efter den härliga frukosten styrdes kosan norrut, vi ville upp i bergen. Eller ja, berg och berg, här är det snarare väldigt stora kullar. Andy och Tamsin berättade att det hade varit en enorm eldsvåda däruppe förra året och vi märkte verkligen detta. På många håll var träden alldeles svartbrända. De inplanterade eukalyptusträden som fanns längs med vägen verkade dock ha klarat sig bra, även om de var lite svartbrända hade de nya skott i år.

Första stoppen gav en ljudlig grupp på sådär 15 **blåskator**, och de visade sig vara rätt vanliga häruppe. Vi stannade till lite här och var längs med vägen och fick se arter som kändes mer som hemma. **Tofsmes**, **blåmes**, **koltrast** och **nötskrika** är ju inte särskilt exotiskt, men roliga tillskott till artlistan ändå. Vi såg flera **stjärtmesar** som här är av rasen *irbii*, rätt mörka små saker med gråa ryggar. Eftersom stjärtmes råkar vara min favoritfågel var det väldigt roligt att se denna ras av dem som var så annorlunda mot våra. Vid ett fint stopp sjöng **gårdsmyg** fint, och vi spred ut oss lite för att se om vi kunde hitta nåt roligt. Målarten var **klippspurv**, men det var bara Lena som hade turen att få se en fin hane där den satte sig bredvid henne för en kort stund.

Från bergen åkte vi ner mot kusten en bit österut mot Lagoa dos Salgados (ofta kallat Pera Marsh) som jag läst mycket om i reserapporter. En fantastisk lokal verkade det som! Om vi bara kunde hitta... nästan alla rapporter hänvisade bara till en bok som inte längre finns att få tag på, eller andra rapporter som inte längre fanns online... till slut hittade jag en vägbeskrivning, men ärligt talat hade vi nog klarat oss lika bra utan den för ingenting i den verkade stämman. Hursomhelst hittade vi fram efter att ha kört lite enligt principen "åk mot stranden". Platsen var lite av en besvikelse efter allt jag läst, det var inte mycket fågel alls här. En adult och en 2k **flamingo** stod i alla fall fint, och kanske 20 **stytlöpare** gick runt i strandkanten. En **purpurhöna** på golfbanan på andra sidan livade upp lite, golfbanor tycks vara bra platser för dem i Algarve! När vi gick på den breda boardwalken längst ena sidan av dammen fick vi syn på en skådare intill. Innan hade vi bara sett två skådare på hela resan, och dem hade vi inte fått chansen att prata med. Det visade sig att inte bara var det en skådare, han var svensk också (Fredrik Ström). Där ser man. Han sa att det var ovanligt dåligt i Salgados just denna vår, troligen beroende på allt regn som gjorde att det var så mycket vatten att vadarna inte trivdes. Han tipsade också om lite andra fina ställen, tyvärr hade vi dock inte tid att åka dit.

På väg tillbaka mot bilen såg vi en **purpurhäger** i dammen, så vi fick en ny researt här i alla fall. För tredje kvällen i rad åt vi på Simão, varför ändra på ett vinnande koncept?



Purpurhäger

4 april - Tavira salt pans och mot Alentejo

Före frukost blev det återigen en promenad till salinerna utanför Tavira. Precis när man kommer ut från stan finns det en liten pöl till höger om vägen. Igår sågs här en snatterand och en brushane, och idag stod en **bronsibis** här. Fin fågel, dock mestadels i vinterdräkt och alltså inte så härligt skimrande som de kan vara. Salinerna hade ungefär samma arter som igår, men **medelhavsstenskvätta** och **rödhake** blev nya researter. Vi promenerade ända ut till vattnet denna gång, härligt så här tidigt när det knappt är en människa som rör sig. Man kan tänka sig att det är annorlunda några månader senare när båtarna ut till sandrevlarna utanför går härifrån och fraktar ut soldyrkare till sandstränderna därute! Inne i Tavira for tornseglarna lågt och när man såg dem med husen i bakgrunden var det lätt att se att det var **bleka tornseglare**. Härligt när de visar upp sig så fint på nära håll!

Nu var det dags att lämna Andy och Tamsin och deras trevliga guesthouse. Vi styrde kosan norrut mot Mértola och stäpperna! Vid en bro i ett ganska bergigt område stannade vi till en liten stund och kunde notera bland annat **svarthätta** och **blåtrast**.



Snart kom vi dock ut på stäpperna som inte såg ut riktigt som jag trott. Jag hade förväntat mig ett ganska platt landskap med lite vegetation. Istället var det böljande ungefär som i Skåne och underbart grönt med massor av blommor, vackert! Det tog inte lång tid förrän jag fick syn på två rovfåglar och vi stannade bilen och hoppade ut för att tuba in dem. **Hökörnar!** Två stycken fina örnar seglade uppe på himlen och sågs bra en stund. Härligt, hökörn skulle ju vara svår här. På samma ställe satt två **blåskator** och bråkade. Vår tur slutade dock inte där. Bara några minuter senare fick vi syn på en falk och stannade återigen bilen. Falken kunde inte hittas igen när vi hade hoppat ut, men vad gjorde det när vi istället fick syn på en ung **spansk kejsarörn**? Visserligen ganska långt borta, men ändå! Glada körde vi nu fram till Mértola och letade rätt på vårt hotell och checkade in.



Spansk sparv

Nu ville vi utforska stäpplandskapet! Styrde alltså kosan mot Castro Verde. På ett ställe råkade vi köra höger istället för vänster och kom lite fel, men det gjorde inget när vägen kantades av oräkneliga storkbon! Bitvis var det bo på varenda stolpe längs vägen, och naturligtvis en hel drös med storkar också. Otroligt vanlig fågel här. Jag hade dessutom hört att det skulle häcka spansk sparv i en del bon, så vi spanade av dem och hittade också några **spanska sparvar**. Vi hittade en liten småväg och körde in på den en liten bit innan vi insåg att den nog bara gick till en bondgård därinne. Längs denna väg såg vi

i alla fall en **röd glada** och två **bruna glador**. Dessutom flög det upp några fåglar som borde ha varit svartbukiga flyghöns, men obsen blev alldeles för kort och dålig för att kunna säga nåt säkert. Surt, men så kan det vara ibland.



Nåväl, nog med irrvägar, vi körde nu mot Castro Verde igen även om vi nu kom norrifrån istället för österifrån. Målet nu var LPN:s center. LPN (Liga para a Protecção de Natureza) är en organisation som syftar till att bevara stäppområden och skydda naturen där, och de äger massa mark i området. De har dessutom en informationsbyggnad... om man kan hitta. Efter lite letande kom vi in på rätt väg och körde fram till infobyggnaden. Det såg nästan stängt ut men visade sig vara öppet och vi välkomnades av en trevlig tjej som gav oss lite information om området och tipsade om en promenadstig de anlagt genom sin mark. Annars är deras mark off-limits för att skydda fågellivet. Stigen och området kring infobyggnaden visade sig vara toppenfint. Från parkeringsplatsen kunde vi se **småtrapp**, en fin hane som försökte gömma sig i gräset. Dessutom hade de gjort iordning särskilda stenhus med massor av hål där det häckade **rödfalkar**, och dessa sågs talrikt jaga runt. Mycket charmiga små falkar, som små, prydliga tornfalkar. Nåväl, vi knatade iväg motsols längs stigen. Längs den första delen såg vi minst sex **småtrappar**, flera av dem fint i flykten. De verkade hålla ihop i par, för vi såg dem nästan alltid två och två. Vi hörde också deras speciella spelläte.



Stortrapp

En bit längre bort på stigen så ropade plötsligt Lena till, hon hade fått syn på nåt stort uppe på en kulle. Och visst, en urtjusig **stortrapp** stod där och visade upp sig! En tupp dessutom. Den verkade inte det minsta skygg trots att den var ganska nära, men efter en liten stund fick den nog av oss och gick ner på andra sidan kullen och försvann. Stigen kom fram till en gammal bondgård och vek sen av tillbaka mot centret. Här såg vi en **skatgök** som satt fint på staketet. När vi kom gående lyfte den och flög och satte sig på staketet igen några meter längre bort, och så fortsatte det tills slutligen några kornsparvar verkade reta upp sig på skatgöken och jagade bort den. Längre bort såg vi en flock på minst 30-40 **kalanderlärkor** flyga runt, och efter ett tag kom en del såpass nära att vi kunde se hur stora de var och se den typiskt mörka

vingundersidan som skiljer dem från asiatisk kalanderlärka. Övrigt längs stigen var bland annat många **rödfalkar** och minst 5-10 **ängshökar** vilka är väldigt vanliga här. Två **ormvråkar**, 20-30 **kohägrar** och otroliga mängder **kornsparvar** kunde också skrivas ner i anteckningsboken. När vi körde tillbaka mot Mértola hittade vi en flock **biätare** som satt på en ledning, och här och

var såg vi **rödhönan**. De sprang gärna på vägen!

Middag intogs på restaurang Tamuje som låg nära hotellet. De hade gott fläskkött från traktens svarta grisar.

5 april - Alentejo

Hotellet vi bodde på låg intill floden, så vi kikade ut lite för att se om det fanns nåt intressant. Jag såg bara några **svartstarar** och två tama myskankor, men Bodil lyckades se en **kungsfiskare** fara förbi före frukost idag. Efter frukosten styrde vi kosan österut mot några gamla gruvor som beskrevs i guiden där man skulle kunna se kafferseglare. Jag har ingen aning om vi ens var på rätt väg, men riktigt rätt hittade vi i alla fall inte. Vi kom in i en liten by, Santana de Campos, där det satt en skylt om gruvor, men efter den skylten fanns inga fler skyltar och vi hamnade på en liten grusväg som gick norrut. Det verkade som att det förekommit någon slags brytning på några ställen där det var stora gropar och bar jord, men sen kom vi in i en rätt ödslig skog. Vi tyckte oss se vad som såg ut som gruvbyggnader längre bort men hade ingen aning hur vi skulle komma dit. Inga seglare fanns i luften nånstans heller. Vi såg i alla fall flera **medelhavstenskvättor** här liksom en **gröngöling**. Gröngölingarna här är av rasen *sharpei* som eventuellt kan splittas i framtiden.

Hursomhelst kändes det rätt tröstlöst att försöka hitta några kafferseglare när vi inte ens visste om vi var rätt, så vi åkte tillbaka mot Mértola. Längs vägen satt många **ökenvarfåglar**, det var nog den vanligaste fågeln man såg på ledningar här. Det var nu rysligt kallt och ruggigt ute, bara elva grader enligt termometern i bilen. Vi for återigen mot Castro Verde och denna gång körde vi rätt.

Två **stortrappar** flög över vägen och på samma ställe som igår satt minst 20 **biätare**. Vi stannade till för att titta närmare på dem, passande nog fanns en stor grusplan precis intill där vi kunde ställa bilen.

Vi svängde in på en väg mot Salto som tjejen i infocentret hade tipsat om igår. Här körde vi en bit tills vi kom fram till en gammal kyrka uppe på en hög kulle. Härifrån hade vi fantastisk utsikt över landskapet vilket väl skulle varit ännu finare om det inte varit så blåsigt och kallt! Vi framhärdade dock och hittade en kraftigt ruggande **ormörn** samt några **ängshökar**. Ett konstigt vitt fluff sågs långt borta och det tog en liten stund att inse att det inte var ett ulligt får eller likande, utan en spelande **stortrappshane**! Vi kikade på den en liten stund, och plötsligt flög det upp fler stortrappar framför.



Biätare

De flög runt en liten stund, minst tio stycken och landade sedan nära en grupp på ytterligare sex fåglar. Hanarna gick runt med stjärten höjd och en av dem spelade för fullt. De såg verkligen helt galna ut när de spelade så, gick knappt att se vad som var fram och bak på fågeln, det var bara en stor vit fjäderboll. Underbart roligt att få se dem spela, om än på långt håll!

Vi körde nu in till Castro Verde för att äta lunch, men det var en underlig stad för vi lyckades inte hitta en enda vanlig restaurang. Hmm. Försöken att hitta en mataffär gick inte mycket bättre så till slut köpte vi lite att äta på macken precis utanför. Naturligtvis gick det sen bara fem minuter innan vi körde förbi en mataffär.

Eftersom det var så fint igår vid LPN:s center åkte vi tillbaka för att gå stigen runt igen. På vägen till centret stod en **tjockfot** nära vägen, en lustig fågel med sina stora gula ögon. Vi gick iväg längs stigen, men det var dock sämre väder och blåsigt så det var svårt att se nåt. En hona **stortrapp** stack upp huvudet bakom samma kulle där vi sett hanen igår, annars var det inte mycket att se.

Nu var det dags att köra norrut mot Évora där vi skulle sova sista natten innan det var dags att åka hem. Längs vägen såg vi två **korpar**, fyra-fem **brunglador** och som vanligt i detta område en bunt **ängshökar** samt torn/rödfalkar. Évora var en fin stad som dessutom råkar vara ett av UNESCOs

världsarv, så det fanns många hotell och restauranger. Vi checkade in på hotellet vi valt efter att ha kört lite vilse först. Middag intogs på Café Alentejo, god mat och gott vin! Till brödet serverade de nån liten röra på kikärter, nån slags rökt fisk (makrill kanske?), ägg och olivolja som var rent vansinnigt god. Detta från mig som egentligen inte ens gillar kikärter!

6 april - Hemresa

Det blev ingen skådning denna sista dag i Portugal, vi hade inte tid till annat än att äta frukost och sen åka direkt till Lissabon för att ta flyget hem till Sverige. Jag hade gärna stannat en vecka till!

Artlista

1. **Gravand** *Tadorna tadorna*
2 ex Castro Marim 1/4
2. **Gräsand** *Anas platyrhynchos*
Enstaka vid våtmarksområden
3. **Snatteband** *Anas strepera*
4 ex Quinta do Lago 31/3, 2 ex Castro Marim 1/4, 2 ex Tavira Salt pans 2/4, 1 ex Tavira Salt pans 4/4
4. **Skedand** *Anas clypeata*
Minst 7 ex Castro Marim 1/4
5. **Brunand** *Aythya ferina*
Vanlig i våtmarksområden
6. **Rödhuvad dykand** *Netta rufina*
1 hane Quinta do Lago 31/3, 2 hanar Castro Marim 2/4
7. **Sjööorre** *Melanitta nigra*
15+84 ex sträckande Sagres 30/3, noterad Forteleza de Sagres 31/3
8. **Rödhöna** *Alectoris rufa*
1 ex nära Sagres 30/3, 6 ex Castro Marim 1/4, vanlig Alentejo
9. **Vaktel** *Coturnix coturnix*
1 ex hörd Castro Marim 1/4, 2 ex hörda Castro Verde
10. **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis*
2 ex Quinta do Lago 31/3, 1 ex Lagoa dos Salgados 3/4
11. **Skäggdopping** *Podiceps cristatus*
1 ex Quinta de Lago 31/3, 2 ex Castro Marim 1/4
12. **Svarthalsad dopping** *Podiceps grisegna*
1 ex Castro Marim 1/4
13. **Balearisk lira** *Puffinus mauretanicus*
4 ex Sagres 31/3. En lira på morgonen på samma lokal var också troligen denna art, men sågs för dåligt för att vara säker.
14. **Havssula** *Morus bassanus*
100-tals sträckte förbi Sagres i mindre grupper om 2-20 fåglar 30/3-31/3
15. **Storskarv** *Phalacrocorax carbo*
1 ex Cabo de São Vicente 30/3
16. **Toppskarv** *Phalacrocorax aristoteles*
5 ex Sagres 30/3
17. **Gråhäger** *Ardea cinerea*
3 ex Tavira Salt pans 2/4
18. **Purpurhäger** *Ardea purpurea*
1 ex Lagoa dos Salgados 3/4
19. **Silkeshäger** *Egretta garzetta*

Enstaka i de flesta våtmarksområden.

20. **Kohäger** *Bubulcus ibis*
Vanlig, stora mängder i kohagar runt Évora 5/4
21. **Vit stork** *Ciconia ciconia*
Vanlig, särskilt i Alentejo där mängder av storkbon kantade vägarna.
22. **Bronsibis** *Plegadis falcinellus*
1 ex Tavira Saltpans 4/4
23. **Skedstork** *Platalea leucorodia*
7 ex Castro Marim 1/4, 1 ex Cacela Velha 2/4, 12 ex Castro Marim 2/4



Större flamingo

24. **Större flamingo** *Phoenicopterus roseus*
2 ex + ~80 ex Castro Marim 1/4, 35 ex Tavira Saltpans 2/4, 1 ad + 1 2K Lagoa dos Salgados 3/4, 9 rastande + ~70 förbiflygande Tavira Saltpans 4/4
25. **Svartvingad glada** *Elanus caeruleus*
1 ex nästan längs väg 125, i närheten av Albufeira. Tyvärr en dålig obs och inga ex kunde hittas uppe i Alentejo...
26. **Brun glada** *Milvus migrans*
2 ex Castro Verde 4/4, 4 ex Castro Verde 5/4
27. **Röd glada** *Milvus milvus*
1 ex Castro Verde 4/4
28. **Ormörn** *Circaetus gallicus*
2 ex Sagres 30/3, 1 ex Salto, Alentejo 5/4
29. **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus*
Enstaka vid våtmarker
30. **Blå kärrhök** *Circus cyaneus*
1 honfärgad Sagres 30/3, 1 honfärgad närheten av Sagres 30/3
31. **Ängshök** *Circus pygargus*
Vanlig i Alentejo
32. **Ormvråk** *Buteo buteo*
Relativt vanlig
33. **Spansk kejsarörn** *Aquila adalberti*
1 ungfågel strax söder om Mértola 4/4
34. **Hökörn** *Hieraaetus fasciatus*
2 ex strax söder om Mértola 4/4
35. **Rödfalk** *Falco naumanni*
Minst 20-30 ex Castro Verde. Häckade i specialbyggda "falkhus" på LPNs mark nära infocentret och var mycket lätta att se där.
36. **Tornfalk** *Falco tinnunculus*

Vanlig

37. **Pilgrimsfalk** *Falco peregrinus*
1 2k Cabo de São Vicente 30/4, 1 ad nära Sagres 30/3, 2 ad Fortealeza de Sagres 31/3
38. **Rörhöna** *Gallinula chloropus*
Relativt vanlig våtmarker
39. **Purpurhöna** *Porphyrio porphyrio*
3 ex Quinta do Lago 31/3, 2 ex Lagoa dos Salgados 3/4



Purpurhöna

40. **Sothöna** *Fulica atra*
Relativt vanlig våtmarker
41. **Småtrapp** *Tetrax tetrax*
7 ex (minst) Castro Verde 4/4
42. **Stortrapp** *Otis tarda*
1 hane Castro Verde 4/4, 2 ex överflygande vägen mellan Mértola och Castro Verde 5/4, minst 16 ex (varav flera spelande) Salto, Alentejo 5/4, 1 hona Castro Verde 5/4
43. **Strandskata** *Haematopus ostralegus*
1 ex Ria de Alvor 31/3,
44. **Styllöpare** *Himantopus himantopus*
Vanlig i våtmarksområden
45. **Skärfläcka** *Recurvirostra avosetta*
~30 ex Tavira Saltans 2/4
46. **Tjockfot** *Burhinus oedicephalus*
3 ex Castro Marim 1/4, 1 ex Castro Verde 5/4
47. **Kustpipare** *Phuvarialis squatarola*
6 ex Ria de Alvor 31/3, noterad i Quinta do Lago 31/3, ~80 ex Castro Marim 1/4, noterad i Quinto do Marim, Ria Formosa 2/4 samt Cacela Velha 2/4
48. **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
Noterad i Quinta do Lago 31/3, 1 ad Castro Marim 1/4
49. **Mindre strandpipare** *Charadrius dubius*
1 ex Santana de Cambas 5/4
50. **Svartbent strandpipare** *Charadrius alexandrinus*
Noterad i Quinta do Lago 31/3, 10 ex Castro Marim 1/4
51. **Rödspov** *Limosa limosa*
1 ex Tavira Saltans 2/4

52. **Myrspov** *Limosa lapponica*
6 ex Cacela Velha 2/4. En i fin röd sommardräkt.
53. **Småspov** *Numenius phaeopus*
2 ex Cacela Velha 2/4
54. **Storspov** *Numenius arquata*
1 ex Sagres 31/3
55. **Svartsnäppa** *Tringa erythropus*
5 ex Castro Marim 1/4
56. **Rödbena** *Tringa totanus*
1 ex Quinto do Marim 2/4
57. **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
Noterad i Castro Marim 1/4
58. **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
Noterad i Castro Marim 1/4
59. **Roskarl** *Arenaria interpres*
5 ex Tavira Saltpans 2/4
60. **Sandlöpare** *Calidris alba*
Sågs i mindre antal på många ställen längs kusten och i saliner. 12 ex Tavira Saltpans 2/4
61. **Småsnäppa** *Calidris minuta*
3 ex Tavira Saltpans 2/4
62. **Kärrensäppa** *Calidris alpina*
~10 Tavira Saltpans 2/4
63. **Spovsnäppa** *Calidris ferruginea*
Noterad i Castro Marim 1/4
64. **Brushane** *Philomachus pugnax*
1 ex Tavira Saltpans 2/4
65. **Storlabb** *Stercorarius skua*
5 ex Sagres 30/3
66. **Kustlabb** *Stercorarius parasiticus*
4 ex Fortaleza de Sagres 31/3
67. **Rödnäbbad trut** *Larus audouinii*
6 ex Quinta do Lago 31/3, 3 ex Tavira Saltpans 2/4, 22 ex Cacela Velha 2/4
68. **Medelhavstrut** *Larus michahellis*
Vanlig
69. **Silltrut** *Larus fuscus graellsii*
Ganska vanlig, på vissa platser vanligare än medelhavstrut. Minst 50 ex Cacela Velha 2/4
70. **Skrattmå** *Chroicocephalus ridibundus*
~10 ex Castro Marim 1/4, 4 ex Cacela Velha 2/4
71. **Skräntärna** *Hydroprogne caspia*
1 ex Tavira Saltpans 2/4, 2 ex Lagoa dos Salgados 3/4
72. **Fisk/silvertärna** *Sterna hirundo/paradisea*
4 ex Sagres 30/3. För långt ut för att kunna avgöra arten.
73. **Kentsk tärna** *Sterna sandvicensis*
10-20 ex Fortaleza de Sagres 31/3, 1 ex Castro Marim 1/4, 4 ex Tavira Saltpans 2/4
74. **Tordmule** *Alca torda*
~80 ex sträckande Sagres 30/3, noterad sträckande Fortaleza de Sagres 31/3
75. **Lunnefågel** *Fratercula arctica*
~30 ex sträckande Sagres 30/3, ~30 ex sträckande



Medelhavstrut

Fortaleza de Sagres 31/3

76. **Klippduva** *Columba livia*
20-30 ex utanför Sagres 30/3. Egentligen svårt att avgöra om de är "äkta" klippduvor eller med inslag av tamduva, men då miljön är bra, det är rätt långt från städer och samtliga i flocken såg rena ut så räknar vi dem som "äkta" klippduvor.
77. **Ringduva** *Columba palumbus*
Noterad norr om Tavira 3/4
78. **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
Vanlig



Skatgök

79. **Skatgök** *Clamator glandarius*
5 ex Castro Marim 1/4, 2 ex Quinto do Marim 2/4, 1 ex Castro Verde 4/4
80. **Gök** *Cuculus canorus*
2 ex Quinto do Marim 2/4
81. **Minervauggla** *Athene noctua*
4 ex utanför Sagres 30/3, 1 ex Ria de Alvor 31/3, 2 (ev 3) ex Castro Marim 1/4
82. **Alpseglare** *Apus melba*
3 ex utanför Sagres 30/3
83. **Blek tornseglare** *Apus pallidus*
Minst 50 ex Tavira 1/4-4/4
84. **Tornseglare** *Apus apus*
Ganska vanlig, sågs på flera håll. Ofta sågs obestämda tornseglare/blek tornseglare som vi aldrig bemödade oss om att bestämma.
85. **Kungsfiskare** *Alcedo atthis*
1 ex Mértola 5/4
86. **Biätare** *Merops apiaster*
1 ex Castro Marim 1/4, ~20 ex vägen Mértola - Castro Verde 4/5 samt 5/5
87. **Härfågel** *Upupa epops*
1 ex Quinto do Marim 2/4, 1 ex strax söder om Mértola 4/4
88. **Gröngöling** *Picus viridis sharpei*
1 ex i närheten av Santana de Cambas 5/4. Rasen *sharpei* är ansedd som god kandidat till att

splittas till en egen art.

89. **Kalanderlärka** *Melanocorypha calandra*
30-40 ex Castro Verde 4/4
90. **Tofslärka** *Galerida cristata*
Vanlig
91. **Lagerlärka** *Galerida theklae*
Ganska vanlig. Vi såg många tofs/lagerlärkor som vi inte kunde bestämma, men några satt fint nog så vi kunde avgöra art.
92. **Sånglärka** *Alauda arvensis*
1 ex Sagres 30/3
93. **Backsvala** *Riparia riparia*
1 ex Vila de Bispo 30/3
94. **Ladusvala** *Hirundo rustica*
Vanlig
95. **Rostgumpsvala** *Cecropis daurica*
1 ex Sagres 30/3, 5 ex vägen ut mot Cabo de São Vicente 30/3, 1 ex Tavira Salt pans 4/4
96. **Hussvala** *Delichon urbicum*
Ganska vanlig
97. **Ängsplärka** *Anthus pratensis*
1 ex utanför Sagres 30/3, 1 ex vägen mot Torre d'Aspa 30/3
98. **Gulärta** *Motacilla flava*
2 ex Quinta do Lago 31/3, 1 ex Castro Marim 1/4
99. **Sädesärta** *Motacilla alba*
7 ex Castro Marim 1/4
100. **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes*
1 ex norr om Tavira 3/4
101. **Rödhake** *Erithacus rubecula*
1 ex Tavira Salt pans 4/4



Svart rödstjärt

102. **Svart rödstjärt** *Phoenicurus ochruros aterrimus*
1 ex Fortaleza do Beliche 30/3, 2 ex Fortaleza de Sagres 31/3
103. **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola torquata*
Vanlig
104. **Medelhavsstenskvätta** *Oenanthe hispanica hispanica*
1 ex Tavira Salt pans 4/4, noterad med några ex Santana de Cambos 5/4
105. **Blåtrast** *Monticola solitarius*
1 hane Fortaleza do Beliche 30/3,
106. **Ringtrast** *Turdus torquatus*

- 1 honfärgad Sagres 30/3
107. **Koltrast** *Turdus merula*
Ganska vanlig
108. **Cettisångare** *Cettia cetti*
1 ex Quinto do Marim 2/4
109. **Grässångare** *Cisticola juncidis*
Vanlig
110. **Glasögonsångare** *Sylvia conspillata*
2 ex i par strax utanför Sagres 30/3
111. **Sammetshätta** *Sylvia melanocephala*
Vanlig
112. **Svarthätta** *Sylvia atricapilla*
2 ex Sagres 30/3, 1 hane Castro Marim 1/4
113. **Gransångare** *Phylloscopus collybita*
1 ex i Vila de Bispo 30/3. Med största sannolikhet en vanlig gransångare och inte en iberisk.
114. **Lövsångare** *Phylloscopus trochilus*
Finns noterad i artlistan men inte var den sågs...
115. **Stjärtmes** *Aegithalos caudatus irbii*
5 ex norr om Tavira 3/4. Rasen *irbii* är mörkare än vår, grå på ovansidan och ganska murrig.
116. **Tofsmes** *Lophophanes cristatus*
2 ex norr om Tavira 3/4
117. **Blåmes** *Cyanistes caeruleus*
1 ex norr om Tavira 3/4
118. **Talgoxe** *Parus major*
1 ex Cacela Velha 2/4
119. **Ökenvarfågel** *Lanius meridionalis*
1 ex vägen ut mot Cabo de São Vicente, Sagres 30/3, 2 ex Castro Marim 1/4, vanlig i Alentejo på trådar längs vägarna.
120. **Rödhuvad törnskata** *Lanius senator senator*
1 ex Castro Marim 1/4, 1 ex söder om Mértola 4/4, noterad i Alentejo.
121. **Nötskrika** *Garrulus glandarius*
5 ex norr om Tavira 3/4



Rödhuvad törnskata



Alpkråka

122. **Blåskata** *Cyanopica cyanus*
10 ex Ria de Alvor 31/3, noterad i Quinta do Lago 31/3, 17 ex norr om Tavira 3/4. Dessutom enstaka här och var som sågs från bilen.

123. **Skata** *Pica pica*
 Enstaka sedda på flera platser. Inte lika vanlig som blåskata.
124. **Alpkråka** *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
 5-10 ex vägen ut mot Cabo de São Vicente, Sagres 30/3, 3 ex Fortaleza de Sagres 31/3
125. **Svartkråka** *Corvus corone corone*
 Enstaka sedda på flera platser
126. **Korp** *Corvus corax*
 2 ex utanför Sagres 30/3



Svartstare

127. **Svartstare** *Sturnus unicolor*
 Ganska vanlig
128. **Gråsparv** *Passer domesticus*
 Vanlig
129. **Spansk sparv** *Passer hispaniolensis*
 3 ex i storkbon Castro Verde 4/4
130. **Helenaastrild** *Estrilda astrild*
 1 ex Vila de Bispo 30/3
131. **Bofink** *Fringilla coelebs*
 1 ex norr om Tavira 3/4
132. **Gulhämling** *Serinus serinus*
 1 ex vägen mot Torre d'Aspa 30/3, 2 ex Tavira Saltpans 2/4, noterad Quinto do Marim 2/4, 1 ex norr om Tavira 3/4, 2 ex Tavira 4/4
133. **Grönfink** *Carduelis chloris*
 Noterad norr om Tavira 3/4
134. **Steglits** *Carduelis carduelis*
 2 ex vägen mot Torre d'Aspa 30/3, noterad norr om Tavira 3/4
135. **Hämpling** *Carduelis cannabina*
 1 ex vägen mot Cabo de São Vicente 30/3, 3 ex Fortaleza de Sagres 31/3, 3 ex Castro Marim 1/4

136. **Klippsparv** *Emberiza cia*
1 hane norr om Tavira 3/4
137. **Kornsparv** *Emberiza calandra*
Mycket vanlig

Övriga djur

1. **Spansk hålrötsfjäril** *Zerynthia rumina*
Några ex noterade, bland annat i Quinto do Marim 2/4. Enda fjärilen som hamnade i anteckningsboken då den är lätt att känna igen och väldigt fin.
2. **Kaphare** *Lepus capensis*
Sågs lite här och var, bland annat i Castro Marim.

Rapporten sammanställd av Nina Janelm, nina.janelm@gmail.com